

Uslu Sendika, Uslu Kamu

Koray Çalışkan
koray.caliskan@boun.edu.tr

Kamuda örgütlenmenin önünü açan KESK'in örgütlenme açısından önünün kapanmaya başladığını yazmıştım. Konfederasyona üye sendikaların tamamının son dört yıl içerisinde net üye kaybı yaşadığını görmüştük.

Ancak iyi haberler de var. KESK'e bağlı SES, Haber-Sen, Kültür Sanat-Sen, Yapıyol-Sen ve BTS 2006'da üye sayılarını artırmışlar.

BES'e Bravo!

2006'da Büro Emekçileri Sendikası da üye sayısını artırmış. Sendika başkanı Mustafa Çınar aradı geçen hafta. İddialarının süreceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacaklarını ve yeni-örgütlenme stratejilerini masaya yatıracağını ekledi. Bu heyecan ve çalışkanlık çok önemli.

Çınar'a göre örgütçü kadrolara yeni bir inanç kazandırmak acil bir gereklilik. Giderek gençleşen memurlar arasından genç örgütçülerin eğitilmesi ve sendikadan ayrılan emekçilerin ve örgütçülerin evlerine dönmelerinin sağlanması lazım. Son olarak BES'de ve diğer sendikalarda uygulanan "iyi günde kötü günde" emekçinin yanında olma politikası yatay dayanışma ağlarını güçlendirmek ve genişletmek için elzem. Bu ve benzeri prensipler yakında daha sıklıkla tartışılacak.

KESK önümüzdeki aylarda yapacağı atılımı buna benzer hamlelerle kuracaktır. Ancak uzağa sıçramak için bir adım geri gitmeliyiz. Bir durup yeni örgütlenme stratejisini belirlemeli ve 2008'de kamudan başlayarak tabana yayılan bir örgütlenmeyle çalışmaya başlamalıyız.

Türk KamuSen ve MemurSen Ne Yapıyor?

AKP Türkiye toplumunu terbiye ederek örgütüyor. Sendikalar da peşlerinden gidiyor gibi. Uslu sendika olur mu? Türk KamuSen ve MemurSen ne yapıyor anlamak mümkün değil. Tamam, üye sayılarını artırıyorlar, güzel. Kutluyorum. Yaptıkları toplu sözleşme değil, görüşme. Onu da anlıyorum, pragmatik adımlar atıp, masada güçlenmeyi hedefliyorlar.

Ancak artık son noktaya gelindi. Türk KamuSen ve MemurSen hedeflerinin tamamında başarısız oldu. O kadar örgütlendikten sonra, masadan grevsiz, toplu sözleşmesiz kalkıp, memuru daha güçsüz kıldılar. Kazanacakları tek şey hükümetin sendikaya ödeyeceği parayı iki katına çıkarmak. Ayıp!

Peki memurları terbiye etmek için mi bu kadar üye kazandınız? Hükümet elinize memurlar uslu dursun diye mi o parayı veriyor? Maaşlarınızın bu kadar yüksek olması da bu yüzden mi? Sizi hangi renkle anacak tarihçiler? Yeşil değil. Şimdiden söylemeli.

Sıra KESK'de

KESK örgütleyeceği atılımı diğer konfederasyonların başarısızlığının üzerine inşa etmek durumunda. Önündeki en büyük engel diğer konfederasyonların havuç ve sopa siyaseti diye özetlenebilecek ve korucu-korunan ilişkilerini kullanarak dokuduğu örgütlenme stratejisinin alternatifini yaratabilmesinde ve uslu örgütün çıkmaz bir sokak olduğunu memurlara anlatabilmesinde yatıyor.

Bunun nasıl başarılabileceğini haftaya anlatacağım. Memurların hayatını kolaylaştıracak, gündelik kazanımlar üzerinden pragmatik, profesyonel, ve katılımcı bir sendikacılık anlayışıyla başarılı olmak mümkün.

KESK toplu görüşmelerin maskesini düşürdü. Eylemleri ve raporlarıyla ilginçtir en çok diğer konfederasyonları rahatsız ediyor. Yaptığı da doğru. Şimdi bu güçlü muhalefeti, yani negatif siyaseti, ondan daha güçlü bir örgütlenmeyle pozitif siyasete dönüştürme zamanı. Bunu siyasilikten geri adım atıp, siyasetçilik değil profesyonel sendikacılık yaparak başarabilir. Önümüzdeki günler KESK'in silkinişine, gençleşmesine gebe. Son hafta, özellikle Sivas ve Bursa'daki sendikacılardan aldığım mektuplar ve telefonlar bunun göstergesi.

KESK'in üzerinde tahmin ettiğinden daha önemli bir sorumluluk var. AKP tarzı neoliberal uslu örgütçülük, Türkiye toplumunun siyasi kanallarını tıkıyor. Bu tıkanıklık tabandan başlayan emek örgütlenmesiyle aşılr, bunun da en önemli taşıyıcılarından biri KESK. Gözler hala KESK'de.