

Gençsen GENÇ-SEN!

Koray Çalışkan

koray.caliskan@boun.edu.tr

Neredeyse iki senedir uğraşıyorlardı. Genç ama deneyimliydiler. Kurumsal destek için DİSK'i seçmişlerdi. 13 Aralık'ta Şişli'deki ofislerini ziyaret ettim. Çok ilgilenmediler. İşlerine dalmış, örgütlenmenin en sıkıcı ve keyifli meseleleriyle uğraşıyorlardı. Sigara içiyor, telefon ediyor, yorgun yüzlerle iki gün sonra Ankara'da kuracakları sendikalarını, aslında oracıkta yoktan varediyorlardı.

0 an onlardan biri olmayı istedim. Kendilerine destek veren bir önceki sendikacıları, hızlı adımlarla aşılıyorlardı. Dünyanın en genç ülkelerinden birinin, ilk öğrenci ve gençlik sendikası 15 Aralık 2007'de ODTÜ'de kuruldu. Daha yaşlıların gençlerden, gençlerin ise yaşlıların hatalarından öğrenecek çok şeyi var.

EN ÖNEMLİ ENGEL

Gençler toplumun en çok sömürülen ve gelecekleri finansal olarak ipotek altına alınan bileşeni. Öğrenci olanları ayrı, işçi ve işsiz olanları ayrı sömürülüyor, ancak okusanız da okumasanız da, benzer bir kederli kadere razı oluyorsunuz. Tek boyutlu, renksiz ve endişeli hayatlar.

Genç-Sen bu süreci etkilemeye aday. Ama önündeki en zor engel kendisi. Hükümetin tanımayacak olmasından, benim gibi üniversite hocalarının okullarda sahip olduğu iktidarı paylaşmak istememesinden, kurumsal engellemelerden ve hatta genel örgütsel ataletten daha güçlü bir engelle karşı karşıyalar: Gerçek ve kitlesel bir sendika olmanın zorluğu.

Genç-Sen'in doğal bileşenleri sendika-dışı sol-sosyal demokrat siyasetler (Sosyal demokrat gençler bu işe giriştilerse şaşarım). Bu mikro-sol siyasi yapılar politik zayıflıklarını sendika gibi kurumlarda sendikacılık yaparak değil, siyasi olarak aşırı aktif pozisyonlar kurarak maskeler. Böylece sendikaların kitlesel-leşmelerini engelledikleri gibi, kendi başarısızlıklarını da gölgelerler.

Genç-Sen'in karşılaşılabilecek ilk engel, bu mikro siyasi geçmiş. Adının, cüssesinin mikro olduğuna bakmayın, tefrik mekanizmasına dayalı bir kimlik siyaseti güttüğünden mikro-sol aslen makro sorundur. Kitleselleşmek için gençlerin biraz miş gibi yaparak beraber çalışması gerek. Yaratıcı olmaları gerek. Genç olmaları gerek. Yoksa kendinden önceki kuşağın mirasının yalnızca iyi taraflarını değil, en kötü ve zayıf yönlerini de devralırlar. Genç arkadaşlarım unutmayın, 12 Eylül'den sonra doğdular. Yeni bir dünyada yaşıyorlar.

ÖBÜR KANTİN

Genç-Sen siyaset üstü bir duruş kurabilirse başarılı olur. Olmazsa bir iki sene içinde dağılır gider, minik bir girişim olarak sendikacılık ansiklopedisinin yeni baskısında yerini alır. Gördüğüm kadarıyla bu hatalara düşmeyecek gençler var sendikada. Ben onlar adına umutluyum.

Sendikanın önündeki ikinci engel yapısal değil, örgüte içkin. Örgütlenmenin tıkandığı, daha yaşlı sendikacıların bunu nasıl aşacağını bilmediği bir zamanda yaşıyoruz. DİSK Genç-Sen'e destek oluyor gibi görünüyor, ancak aslen Genç-Sen yalnızca DİSK'in değil, diğer bütün sendikaların umudu. Genç-Sendikacıların sırtlarında yaşlarıyla ters orantılı bir sorumluluk

var. Bu nedenle dar solcu çevrelerden çıkıp, inatçı bir mikro-siyasetin, hımhım yapan, gencecik yaşında yaşlı travmalarla yaşayan gençlerini bir yana bıraksınlar.

2000'lerin kadın ve erkek Deniz Gezmiş'le-ri artık Genç-Sen'li. 1960'ların Deniz'ine özenen birini örgütlemek için harcanacak enerjiyle örgütsüz on gence ulaşılır. 0 yüzden masaları solcu diye bilenen kantinlere değil, öbür kantine açsınlar. İlk zamanlar zor olacaktır, belki itilip kakılacaklar. Ama lütfen unutmasınlar; sendikacılığın ve Genç-Sen'in geleceği öbür kantinde.

Bu iki sorunu asabellikleri takdirde, yalnızca Genç-Sen güçlenmez, Türkiye'de sendikacılık, topraktan iyice çıkmış köklerini geri salar. Hele YÖK başkanı kamu üniversitelerinin de paralı olması gerektiğini söyledikten sonra Genç-Sen'e çok önemli görevler düşüyor.